



Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2016.

Αρ. Πρωτ.: 2016/009

Αρ. Φακ.: 311

ΘΕΜΑ: **Μήνυμα του Γενικού Εφόρου για την Παγκόσμια Μέρα Σκέψης
22 Φεβρουαρίου 2016**

Στις 22 Φεβρουαρίου για μια ακόμα χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Σκέψης. Είναι η μέρα που εμείς οι Πρόσκοποι στρέφουμε τη σκέψη μας σε κάθε άλλο Πρόσκοπο και Οδηγό αλλά και σε κάθε παιδί και κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο.

Νοερά στις 22 Φεβρουαρίου αφήνουμε τη σκέψη μας να πετάξει πάνω από σύνορα, πάνω θάλασσες και βουνά για να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκεί που υπάρχει φτώχεια αλλά και πλούτος και ευημερία. Εκεί που υπάρχει πόλεμος και φόβος αλλά και εκεί που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται με ασφάλεια και ειρήνη. Σε ανθρώπους που ίσως να διαφέρουν τα φυσικά χαρακτηριστικά τους από τα δικά μας αλλά που είναι και αυτοί άνθρωποι όπως εμείς. Εκεί που η φύση προστατεύεται αλλά και εκεί που καταστρέφεται. Η σκέψη μας στις 22 Φεβρουαρίου μπορεί να φτερουγίσει και να φτάσει ακόμα και στην πιο απόμακρη γωνιά της γης μας στον κάθε συνάνθρωπό μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ναι είναι τόσο απλό. Εμείς είμαστε ο κόσμος. Ο κάθε ένας από εμάς αποτελεί ένα κομμάτι του κόσμου.

Φέτος μέσα στα πλαίσια της Μέρας Σκέψης καλούμε όλους τους συνανθρώπους μας να δουλέψουν μαζί μας για να κάνουμε αυτό τον κόσμο καλύτερο. Είναι κάτι που ως πρόσκοποι έχουμε καθημερινά ως βίωμα και πράξη μας. Μπορούμε επομένως να δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας. Την υπόσχεση-αυτοδέσμευση ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έστω και για μια μέρα, στις 22 Φεβρουαρίου. Σας προσκαλούμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας αυτό που κάνουμε καθημερινή μας πράξη μέσα από τις προσκοπικές μας αξίες. Κάτι το πολύ απλό:

*Όταν θα επιστρέψετε στο σπίτι σας το βράδυ της μέρας αυτής,
να είσατε καλύτερος άνθρωπος απ' ότι όταν θα έχετε φύγει το πρωί.*

Η συλλογιστική είναι απλή. Μπορούμε και από μόνοι μας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο! Αφού ο κόσμος είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, αλλάζοντας ένα άνθρωπο, αρχίζοντας από τον εαυτό μας, αλλάζουμε τον κόσμο. Αυτές τις μικρές αλλαγές, αν τις καταφέρουμε όλοι μαζί και τις αθροίσουμε, μπορούμε να τις κάνουμε μεγάλες. Στις 22 Φεβρουαρίου λοιπόν υποσχεθείτε μαζί μας να γίνετε καλύτερος άνθρωπος και μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και η επιδίωξη για να φτάσουμε όσο το δυνατό σε ψηλότερα μονοπάτια αρετής αποτυπώνονται μέσα από τις δύο λέξεις του αρχαίου ρητού «Αιέν Αριστεύειν». Ένα ρητό που άφησε ως κληροδότημα στους Έλληνες Προσκόπους ο μεγάλος πολιτευτής της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας Ελευθέριος Βενιζέλος γράφοντας ιδιόχειρα στη φωτογραφία του που αφιέρωσε στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (όταν και τα ελληνοκυπριακά Προσκοπικά Συστήματα αποτελούσαν μέρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων):



«Εις τους Προσκόπους Αιέν Αριστεύειν».

Με αφετηρία τη φετινή Μέρα Σκέψης μπορούμε ο καθένας μας να αρχίσουμε το δικό μας Αιέν Αριστεύειν. Και μαζί να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο.

Απευθυνόμενος ειδικά στους Προσκόπους, θα ήθελα να ζητήσω μαζί με την ανανέωση της Προσκοπικής μας Υπόσχεσης στη φετινή Μέρα Σκέψης, να αφιερώσουμε λίγες στιγμές για περισυλλογή και αυτοκριτική. Να αφουγκραστούμε τα μηνύματα που μας στέλνει και τις αξίες που περικλείει ο νόμος των προσκόπων και να αντλήσουμε δύναμη και κουράγιο στη συνεχή προσπάθειά μας, μέσα από τις απλές πράξεις της καθημερινότητάς μας, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο.

Αιέν Αριστεύειν.

Μάριος Χρίστου
Γενικός Έφορος