

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ από τη συλλογή του Γιάννη Μιχάλη (δικαιοσύνη)

Μια φορά και έναν καιρό στο Θιβέτ ζούσε ένας καλός βασιλιάς. Όλοι στην χώρα του ήξεραν ότι δεν του αρέσει να τρώει τίποτε άλλο εκτός από ψάρια και πραγματικά έτρωγε μόνο ψάρια σε κάθε του γεύμα.

Ήρθε όμως η εποχή που σταμάτησε να βρέχει και ξηρασία απλώθηκε σε όλη την χώρα. Τα ποτάμια δεν είχαν πλέον νερό και φυσικά ούτε ψάρια.

Έτσι ο βασιλιάς δεν μπορούσε να φάει. Έβγαλε λοιπόν τότε μια διαταγή ότι όποιος του φέρει έστω και ένα ψάρι θα του δώσει μεγάλη αμοιβή.

Ένας αγρότης που ταξίδευε από χώρα σε χώρα έφτασε μια μέρα στο Θιβέτ και χτύπησε την πόρτα του παλατιού κρατώντας ένα τεράστιο ψάρι μαζί του.

- *Ποιος είσαι και τι θέλεις εδώ*, τον ρώτησε ο φύλακας.
- *Είμαι ένας αγρότης και θέλω να δω το βασιλιά για να του δώσω αυτό το μεγάλο ψάρι*, απάντησε ο αγρότης.

Ο πονηρός φύλακας του είπε.:

- *Δεν πειράζει δώστα σε εμένα και θα το δώσω εγώ στον Βασιλιά*
- *Όχι. Εγώ θέλω να δω τον βασιλιά και να του το δώσω ο ίδιος*, απάντησε ο αγρότης.
- *Τότε δεν θα σε αφήσω να περάσεις αν δεν μου υποσχεθείς ότι θα μου δώσεις την μισή αμοιβή που θα πάρεις από τον Βασιλιά*, του απάντησε ο φύλακας.
- *Εντάξει*, είπε ο αγρότης, *πες μου το όνομα σου και εγώ θα ψάξω μετά να σε βρω*
- *Όλοι εδώ μέσα με ξέρουν με λένε αρχηγό*.

Έτσι λοιπόν ο αγρότης μπήκε στο παλάτι και έδωσε το ψάρι του στο βασιλιά. Εκείνος χαρούμενος τον ρώτησε:

- *Πες μου τι αμοιβή θέλεις και θα την έχεις*.
- *Θέλω να με δείρεις 1000 φορές με ένα ξύλο στην πλάτη*, απάντησε ο αγρότης.
- *Μα είναι δυνατόν. Είσαι σίγουρος*, είπε ο βασιλιάς.
- *Ναι*, απάντησε ο αγρότης και έτσι ο υπηρέτης άρχισε να τον δέρνει αλλά μαλακά όπως τον διάταξε ο βασιλιάς ..

Μόλις έφτασε στις 500 ξυλιές ο αγρότης είπε πως τις υπόλοιπες πρέπει να τις δώσει στον φύλακα που λεγόταν αρχηγός.

- *Μα γιατί;* ρώτησε τότε ο βασιλιάς.

Ο αγρότης του διηγήθηκε τότε την ιστορία που είχε συμβεί, και ο βασιλιάς φώναξε στην αίθουσα τον φύλακα διατάζοντας τώρα τον υπηρέτη να τον δείρει αλλά δυνατά αυτήν την φορά. Και στο τέλος ο βασιλιάς είπε στον φύλακα:

- *Αρχηγέ, δεν νομίζεις ότι πρέπει να ευχαριστήσεις τον αγρότη που μοιράσθηκε μαζί σου την αμοιβή του.*

